

Liefste ...

Buiten wordt het winters koud.

Ook binnen is het fris.

Een warm huis is superduur
omdat het ergens oorlog is.

Grote mensen, grote zorgen.

Ik blijf liever klein.

Laat mij maar genieten
van wat vrolijk is en fijn:

- boeken lezen met veel plaatjes
- leuk ravotten met mijn maatjes
 - blote voeten in het gras
 - flink mijn best doen in de klas
 - deze brief voor jou van mij
 - met een dikke zoen erbij!



Gelukkig nieuwjaar!